

Konfirmation d.13 maj 2010.

Da invitationen kom, var der udover det skriftlige 3 dejlige billeder

1. den lille Jeppe, filuren.
2. Jeppe, for et lille år siden, stående i samme position som din far kan stille sig i, derfor var jeg nødt at se nærmere på det for at være sikker på hvem af jer det var.
3. Jeppe af i dag, en stor dreng der glæder sig over at måle mere end 160 cm, glæden som du deler med Mette Anna og Aske.

Hvad vil jeg nu med al det her, jo jeg vil tale om tid - tiden – op i tiden – tidsalder - årstiden – nu tiden – tid til din konfirmation.

Nogle vil gerne være i god tid, ikke Jeppe, men hvad med Ønskesedlen Jeppe. Jeppe ---- nå men til sidst lykkedes det, der blev tid til det.

Konfirmationsforberedelse tager tid, op i tiden er der diskussion om det skal være morgen-tid eller eftermiddags-tid. Jeg synes det er lidt synd hvis den ikke får lov at ligge i morgentimerne. Jeg prøvede at se tilbage på min egen tid, hvornår jeg egentlig gik til præst (det kaldte vi det dengang)Jeg mener det var efter skoletid, men er ikke sikker, og dengang var der ikke ret mange der havde job efter skoletid på det alderstrin.

Nu mens vi tænker tilbage i tiden ser jeg den lille filur du var, der med dit stille og glade væsen kunne charme dig ind i folks hjerter, den evne har du heldigvis stadig. Den gang havde du en ynglings legeting, jeg ville have givet dig den i dag men kunne ikke finde den, men med tiden, kan det være den dukker op.

Hyggelig er du at være sammen med, når du f.eks. om vinteren kommer cyklende (uden cykellygter) og med musik i begge øre, hvis ellers begge ørepropper virker og ind imellem med våde sko, men du var bare glad og sød og dejlig, bliv ved Jeppe at være dig selv, det er sådan du er elsket.

Vi har også i den sidste tid været rundt om Politik, en herlig følelse for en bedstemor, når ens børnebørn tænker på fremtiden.

Med disse ord vil jeg slutte min lille takketale til dig Jeppe og ønske dig alt muligt godt fremover i livet.

3 korte og 1 langt

Farmor.