

Kære Jeppe, kæreste lillebror!

Tiden har taget syvmilestøvler på. Du er blevet stor, de voksnes rækker er rykket meget tæt på dig.

Endelig oprandt tiden, og det er blevet din tur til at blive konfirmeret. Du er kommet i den alder, hvor man kan vælge, om man vil besegle sin dåb og vælge et liv med Gud. Du har nu valgt at besegle din dåb. Jeg kan stadig huske den dag, du blev døbt! Jeg var fire år gammel og havde taget min Barbiedukke, der i dagens anledning havde fået balkjole på, med i Sorgenfri kirke. Jeg forstod vist ikke helt, hvad der skete. Men jeg syntes det var noget pjat, at min lillebror havde fået en lang kjole på. Du lignede jo næsten en lille prinsesse.

Du vokser helt vildt lige for tiden. Men det er altså ikke sjovt at have en lillebror, der er højere end en selv. Jeg kan også mærke, at du er ved at blive meget stærkere end mig, når vi slås! ØV

Dengang da jeg var enebarn, glædede jeg mig sådan til at få en lillesøster eller bror at lege med. Natten til den 21. december vågnede jeg for at gå ind til mor og far, men de var der ikke. Inde i stuen var mormor. Hun fortalte, at mor og far var på hospitalet, fordi mor var ved at føde. Så fik jeg 3 godnathistorier og sov videre. Den næste morgen var det første jeg gjorde at – hvad tror du? åbne min pakkekaldender, der var en snurretop den dag. Derefter løb jeg så hurtigt de små ben kunne bære, ind i soveværelset for at se om far var kommet hjem. Det første jeg sagde, var: "hvad blev det?". Far fortalte, at jeg havde fået en lillebror. Nu havde jeg jo regnet med at få en lillesøster. Men da jeg så kom ud på hospitalet, og så dig blev jeg så glad.

Faktum er, at du stadig gør mig meget glad. Og gud, hvor er det godt, at du ikke er en søster. Jeg deler ikke mit tøj. I princippet har jeg det fint med at flytte hjemmefra, altså væk fra mor og far. Men jeg kommer godt nok til at savne at bo sammen med dig, for det komme vi nok aldrig til igen.

Så skulle vi finde ud af, hvad du skulle hedde. Jeg syntes du skulle hedde Simon eller Frederik Hansen ligesom dem i børnehaven. Men navnet blev Jeppe. Det er et rigtig fint navn, som du skal være glad for. – Piger kan godt lide det! Kært barn mange navne. For at nævne nogle af dine kælenavne: Splutter, Nikki von Schwarzbier, Gucci, Gigi, Gikkeren Fra Stockholm, Trutte, Skivy, Nullerland, Eflûte, Blegula, Mulle, Julie, Jepse, Jepsen, Jeppepigen, Finnbar og sådan kunne jeg blive ved. Når jeg kalder dig et nyt navn, er der næsten altid et tilsvarende, som du kalder mig.

Det er intern humor. Der er vist ingen der forstår det, eller nogensinde vil komme til det. Især ikke når vi taler russisk. Der er du Vlad, jeg er Gargarin. Alt i alt kan man sige, at din humor er fantastisk god. Jeg har ikke tal på hvor mange gange, du har fået mig til at knække sammen af grin.

Hvor normalt mon det er i vores alder at have det så sjovt sammen? Mange på min alder ville gerne bytte deres småsøskende væk. Men dig Jeppe, dig vil jeg for alt i verden have som bror, for vi to hører sammen.

Jeppe, du er en af de bedste venner man kan ønske sig. Jeg elsker din unikke, og meget bizzarre humor. Nok mest fordi den ligner min så meget. Det er okay, at vores forældre ikke har nogen anelse om, hvorfor vi har grineflip. Hvad der dog er lidt problematisk her er, at vi taler russisk mere... Det er vigtigt at få trænet.

Du har altid været en god ven. Andre børn vil gerne være venner med dig. Det skyldes især dit rolige gemyt og din store loyalitet. Dine venner kan ikke kun findes i din egen klasse, men også i parallelklassen fx Mads og Thomas.

Hej Mads!

Da mor og far blev skilt, følte jeg mig helt alene i verden. Havde det som om, ingen kunne forstå mig. Som om ingen var i den samme situation, som jeg. Men så kom jeg i tanke om noget. Du var der Jeppe. Du var i præcis samme situation som jeg var i. Vi to skulle nok klare os igennem det, og det gjorde vi. Vi er på samme hold. Vi er i samme båd. Man kan kalde det, hvad man vil. Det vigtigste er bare, at vi to har hinanden. Det er det, man har sine søskende til, Jeppe. Søskende støtter, hjælper og trøster hinanden. Det er vi gode til.

Vores forældre er stadig skilt, men befinder sig begge i nye forhold, med mennesker, vi ved kun vil dem det bedste. De er super fedt at se, at du er så glad for at bo sammen med Niels og Thorbjørn. Også selvom I griner lidt af mig og er utålmodige, fordi jeg gerne vil ha' børstet tænder inden vi skal ud, eller jeg forsøger at få jer til at tale om følelser.

Her skal det lige tilføjes, at jeg ikke kender nogen der går mere op i sit hår end du gør, Jeppe. Du elsker at kigge billeder igennem og analysere, hvordan dit hår sad på det bestemte tidspunkt.

Her til sidst skal du lige have et par søster råd med på vejen;

- Pas på pigerne
- Pas på pengene
- Pas på vennerne
- Pas din skole
- Pas på dig selv
- Pas på din mor
- Pas på din far
- Pas på din søster for hun elsker dig meget højt.